

Takdim

Piyasa'nın yeni sayısı bir kısmı iki minik dosyada yer alan, diğerleri bağımsız, son derece ilginç ve yararlı yazılarla çıkıyor. İlk ve nispeten daha geniş dosyamız, piyasa ekonomisinin temellerinin işleyişi ve yarattığı sonuçlarla ilgili. Bu dosyanın birinci yazısı, yazıları ve çevirileri ile yakından tanıdığınız Mustafa Acar'a ait. Acar, çevirisi ile de meşgul olduğu, M. Skousen'in *Modern İktisadın İnşası* kitabından hareketle, piyasacılarla kumanda ekonomisi taraftarlarının pozisyonlarını değerlendiriyor. Acar'ın yazısını, ünlü ekonomi gazetecisi H. Hazlitt'in piyasa ekonomisinin ABC'sini anlatan ve Fuat Erdal tarafından Türkçe'ye aktarılan klâsik yazısı izliyor. Sonra, yine benzer konuların ele alındığı etraflı bir tartışma/ sohbet geliyor. Sohbeta katılanlar Manuel Ayau (Guatemala), Wolfgang Kasper (Avustralya), Barun Mitra (Hindistan) ve James Shikwati (Kenya), hem önemli fikir adamları hem de ülkelerinde Liberal Düşünce Topluluğu'nun kardeş kuruluşları sayılan bazı kuruluşları idare eden kimseler. Zevkle okuyacağınıza inandığımız bu sohbet, günümüzün yaygın problemlerine getirilebilecek özgürlükçü ve piyasacı çözümlerin de ipuçlarını ihtiva etmekte. *Piyasa*, sizi, daha sonra, bugünden geçmişe ve kendi tarihimize taşıyor. Bahadır Akın'ın yaptığı bir çalışmada sosyalist fikriyatın öncülerinden Mustafa Suphi ile liberal fikriyatın liderlerinden Prens Sabahattin'in ülkemizde derin kökleri bulunan memurluk zihniyeti ile ilgili görüşleri karşılaştırılıyor. Bu dosyanın son yazısı, Büyük Depresyonun faturasının devamlı olarak liberal iktisat anlayışına çıkarılmasının ne kadar haksız bir tavır olduğunu gösteren, Zekeriya Şarbak'ın çevirdiği, "Büyük Depresyonla İlgili Mitler" adlı eser.

Bütün bu yazıları Kürşat Aydoğan'ın IV. Liberal İktisatçılar Kongresi (7-8 Haziran 2003)'nde sunduğu, Aydoğan'a ve Mehmet Baha Karan'a ait bir tebliğ izliyor. Tebliğ sadece ABD'de değil, dünyanın her tarafında geniş yankı yaratan Enron olayından hareketle global malî skandalları ve piyasalara yansımalarını ele alıyor. S. Togay ve İ. Tokatlıoğlu'nun, Fuat Oğuz'un Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve bankacılık sektöründe regülasyonla ilgili geçen sayımızda yayınlanan yazısına bir nevi cevap mahiyetinde olan yazılarının, bu konuda seviyeli ve verimli bir tartışmanın başlangıcı olmasını umuyoruz. Murat Çokgezen, bu sayıdaki yazısında rant oluşturma ve arama çabalarının yeni örneklerini teşhir ediyor. Daha sonra, otomotiv endüstrisine uzanıyoruz. Melvin D. Barger'ın, Zeynep Kopuzlu tarafından çevrilen ve bu yıl 100. yaşını kutlayan Ford'un bu büyük başarıya imza atma yolundaki engellerden biri olan haksız ve tekeli patentlemeyi nasıl aştığını anlatan yazısı gerçekten ibret verici. *Piyasa*'nın otomobillere olan ilgisini biliyorsunuz. Otomo-

bil zevkini dünyaya tattırmada en önemli rollerden birini üstlenen Ford ve General Motors zor durumda, iflâsın eşiğinde. Bir değişiklik olmazsa, gelecek sayıda size bu konuyla ilgili bir dosya sunacağız.

Piyasa'nın konu çeşitliliğinde emsalsiz ve rakipsiz olduğunu Ford'dan, ünlü yazar Chomsky'ye geçerek gösteriyoruz. Chomsky, ülkemizde çok tanınan ve daha ziyade ABD sistemine ve dış politikasına muhalefetiyle bilinen bir yazar. Peki, Chomsky'nin ekonomik görüşleri nedir? Bu görüşlerin ciddiye alınacak bir tarafı var mıdır? Bu sorunun cevabını Zeynep Kopuzlu'nun James Ostrowski'den yaptığı "Chomsky'nin Ekonomik Görüşleri" adlı çeviride bulacaksınız. Büyük Fransız liberali F. Bastiat'ın bir klâsığı olan "Görünen ve Görünmeyen" de Emrah Akkurt'un çevirisiyle bu sayıda yer alıyor. Küçük, fakat muhteşem ve ufuk açıcı bir eser Saray Bisküvilerini bilir misiniz? Belki de babanız bile çocukluğunda Saray Bisküvileri yemiştir. Ama saray markası daha 20 yıllık. Bir firma ve bir marka sıfırdan nasıl yaratılır? Bahadır Akın'ın Saray Bisküvileri sahibi Sn. Sami Özdağ ile yaptığı ilginç sohbet sizi hem Özdağ'ın hem girişimcilerin dünyasına sokacak.

Geldik bu sayının son dört yazısına. Bu yazıların ilk ikisi güzellikle ilgili ve *The Economist*'ten. Eminim çok ilginizi çekecekler. Güzelliğin ve güzelleşme için yapılanların felsefi olduğu kadar iktisadî bir boyutu da olduğunu kanıtlayacaklar. En azından bu konunun öyle dudak bükerek, küçümseyerek geçiştirilemeyecek derinlikte olduğuna sizi ikna edecekler. Tepkilerinizi bekliyoruz. Diğer yazımız, ülkemizin yüz akı iktisatçılarından Sabri Ülgener hakkında. Ülgener'i yirmi sene önce Temmuz ayında kaybetmiştik. Ülgener'in öğrencisi, değerli iktisatçı Ahmet Güner Sayar, hocasının hatırasını bir yazıyla tazeliyor ve vefasızlık kültürünün kırılması yolunda önemli bir adım atıyor. Son yazımız ise, Liberal Düşünce Topluluğu'nun da dahil olduğu, 59 ayrı ülkedeki üye enstitülerden oluşan Economic Freedom Network'u ve Ekonomik Özgürlükler raporlarını koordine eden Fraser Enstitüsü'nün yayınladığı 2003 Dünya Ekonomik Özgürlükler Raporu'ndan bazı çarpıcı bilgileri içeriyor.

LDT'nin 2. Özgürlük Yemeği 7 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirildi. Bu yıl özgürlük ödülünü Gülay Göktürk kazandı. Aynı yemekte, Ankaralı müteşebbis/ sanayici Mümin Erkunt'a LDT'ye daimî katkılarından dolayı bir şükran plâketi verildi.

Geçen sayıda bu sayıda yayınlamayı vaad ettiğimiz iktisat ve ahlâk tartışmaları çerçevesindeki Barry ve McCann'a ait yazılardan, tekrarın çok olması sebebiyle, vazgeçtik. Ama bu mühim konuyu ileride yine ve daha geniş şekilde ele alacağız. Şimdilik, Ömer Demir'in konu ile ilgili bir kitabının yakında Liberte Yayınları arasında çıkacağını müjdeleyebiliriz.

Bir sonraki sayıda buluşana kadar, bereketli piyasalar ve özgürlük dolu günler diliyoruz.